

Vraag het aan Morya

Levenslessen



Besef dat je niet alleen bent

“Als jij beseft dat je een kind bent van God, dan heb je op datzelfde moment een Goddelijke Vader, dan heb je op datzelfde moment een Goddelijke Moeder.

Als je dit gaat beseffen vanuit je concrete leven - dat je niet alleen bent in jouw leven, in het leven, maar dat er een kracht is in jouw bestaan die komt vanuit het Goddelijke, dat je een werkelijk goddelijke Vader hebt en een werkelijk goddelijke Moeder, dat God bestaat - dan komt er ook tegelijk een redelijkheid in jouw hart, waarmee je dingen kan relativeren, moeilijkheden kan relativeren, waardoor je in staat bent om een stapje opzij te zetten en te zeggen: “Okay, dit zijn mijn moeilijkheden, dit bekijk ik op een rustige manier en nu begrijp ik.”

Want zelfs te midden van de moeilijkheden kan je tot inzicht komen over het leven, over jouw leven. En vaak is het precies daar om te doen. Niet zozeer dat de moeilijkheden opgelost worden, maar dat je ziet hoe je de moeilijkheden kan oplossen. Met andere woorden, dat je het leven leert kennen in de moeilijkheden en door de moeilijkheden heen. Maar te weten dat je niet alleen bent, is al een heel grote ommezwaai in jouw bestaan, het kan een heel grote ommezwaai betekenen.”

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Kracht 5: Trouw aan jezelf”
(uit hoofdstuk 3: ‘Weten dat je kind van God bent’) © Mayil.com